

Van weerloos naar waardeloos?

Lucebert schreef een beroemd geworden regel in het gedicht 'De zeer oude zingt': 'Alles van waarde is weerloos'. Het verwijst naar alles wat klein en kwetsbaar is. En kwetsbaar blijkt het Gloeilampplantsoen te zijn.

Dat komt nooit weer...

Toen Philips zich uit Eindhoven terug trok werd het parkje, zo kunnen we het 'plantsoen' noemen, overgeleverd aan handelaren in vastgoed. Het plantsoen werd niet meer verzorgd. In feite bleek dat een weldaad voor de bomen, struiken en de ecologie van het parkje. Het kreeg de kans om tot een hoogwaardig stuk stadsgroen uit te groeien. Hoogwaardig in de betekenis van monumentaal groen met forse zuurstof productie, door een selectie bijzondere bomen die in voortreffelijke conditie verkeren. Het parkje levert gezien zijn groenmassa en afmetingen een flinke bijdrage aan een gezonder stadsklimaat. Het parkje is tevens een belangrijke stapsteen in de verdere ontwikkeling van de groene wig van landelijk Strijp. Er dartelen konijnen door dat oogstrelende stukje stadsnatuur. Eenmaal bebouwd, verhard en versteend keert het nooit meer terug naar de huidige staat. Tenzij de aarde nog eens door een meteoriet geraakt wordt. Zuurstof, schoonheid, natuur. Het lijkt gratis....

Gratis?

Het gloeilampplantsoen is bekostigd door de NV Philips. Evenals het Philips de Jongh wandelpark en het Philips van Lennepark. De parken zijn door Philips aan de gemeenschap geschonken. Het stadwandelpark is ontstaan uit een villatuin van de heer van Sinkel. Dit kapitale groen is terug gegeven aan de gemeenschap. Als dank aan de arbeider en consument die Philips bestaansrecht gaf. Helaas is het gloeilampplantsoen nooit overgedragen aan de gemeenschap. Had de NV dit parkje overgedragen aan de bewoners, dan had de Eindhovense gemeenschap het gekoesterd en verdere groenontwikkeling mogelijk gemaakt.

Kapitaal

We zitten momenteel in de situatie dat een vastgoed 'broeder' het parkje heeft verworven. Hij zal het als 'productiemiddel' gaan misbruiken. Hij wil er op gaan bouwen en van de opbrengst zal hij een deel van het parkje tot een ordentelijk plantsoentje willen maken. Het klinkt als een verkrachting. En dat is het naar onze mening dan ook. Het weerloze groen, hoe verwaarloosd dat in de ogen van menigeen mag lijken, wordt misbruikt om geld te genereren. Terwijl deze groene oase juist al een verworvenheid van de economie was. Zo ga je toch niet om met het groenkapitaal van de stad!

Radeloze gemeenteraad?

Ik zou graag zien dat de vastgoed ondernemer over zijn hart strijkt. En eventjes voelt hoe het daar in zijn borst klopt. Vervolgens dat hij naar de stad als geheel kijkt en het inzicht verwerft dat dit groene kapitaal, deze super groeiplaats voor bomen en biotoop voor dieren, op deze plaats een uiterst schaars goed is. Het duurzaam behoud ervan is van belang voor de huidige én de toekomstige bewoners van de stad. Laat voor deze locatie de speculatie los. Biedt de gemeenschap aan om het park te kopen, te koesteren en te behouden voor de stad. Ben zo moedig om andere vastgoed projecten, waar schrale grond het fundament is, winstgevend te maken. En koester samen met de Eindhovenaren deze weerloze groene plek. De gemeenschap leek te slapen, dat mag ze zich aantrekken. Beste raad, ben doordrongen van de historie van het gloeilampplantsoen en probeer de eigenaar tot medestander voor onze groene stad te maken.

Laat de raad zich informeren over de kwaliteiten van het kapitale groen daar bij het Strijps bultje. Kijk op <http://www.dommelsekracht.nl/2017/05/13/het-gloeilampplantsoen/>